

TRIVSELBLADET

NR 2 / 2016



Nu grönskar det i
dalens famn...



Presentation av familjer i Akalladalen

Familjen Kücükgöl



”Vi har hamnat på ett jättefint ställe!”, säger Mikael, pappa i huset.

Familjen flyttade in i januari i år, och många var vi grannar som sneglade mot huset och undrade vilka det var som skulle bli våra nya grannar.

Snart såg vi hur ett stort renoveringsprojekt drog igång och ”vi runtomkring” såg hur högar av gammalt byggmaterial bara växte utanför. ”Vad gör dom därinne?”, undrade vi. Det bankades och borrades. Det visade sig att hela huset har genomgått en omfattande renovering invändigt med helt ny planlösning. Nu är kök och vardagsrum på nedre planet och sovrum med allrum på det övre planet.

Familjen Kücükgöl är tredje generationen inflyttade från Turkiet. ”Många av oss som bor här och har sina rötter i Turkiet och känner varandra”. Mamma Jasmin arbetar på Lindex i City och pappa Mikael arbetar på kreditmarknadsbolaget Blue Step. Barnen är Kaan, 10 år, som går i skola i Sollentuna, Ediz, 4 år och så lilla Ela, 1 år. Jasmin är mammaledig just nu.

Ett av deras stora projekt med trädgården var att ta ner en stor rönn. Det sågades och hackades och de som jobbade med att få bort trädet, för att inte tala om roten, svettades säkert flera liter.

Mikaels mamma, Havva, har deltagit i rensningen och nu börjar det se fint ut. En stor studs matta är nu placerad på den blivande ”gräsmattan” till glädje för barnen (och grannbarnbarnen).

Hur kom det sig att ni kom hit till Akalladalen?

”Vi bodde tidigare på Kaskögatan i Akalla, men vi sökte något större och tittade runt om vi kunde hitta

något. Vi längtade efter en uteplats där barnen kunde leka och där vi kunde ha ett litet trädgårdsland.”

Hur har ni blivit bemötta här, tycker ni?

”Vi har blivit väldigt vänligt bemötta, alla är trevliga och välkomnande.

Vi hälsar våra nya grannar välkomna till vårt trevliga radhusområde och hoppas att de ska trivas här. KKA

Dags att måla om?

Här ser vi en flitig granne som har lagt ner sin själ på att fräscha upp fasaden på sitt hus med lite nya bräddor och ny färg. Han har också kämpat mot de bubblor som gärna uppenbarar sig på det gamla träet.



Kolla in Jockes imponerande rabarber som framträder vackert gröna mot den nymålade fasaden. BA



Familjen Rundqvist, urinvånare i Akalladalen



Här bor Yvonne och Benke Rundqvist, i sitt trevliga radhus, ett hus som ser ut som alla andra här i Akalladalen, men som ändå har sin speciella prägel. När man kommer in i köket känner man igen sig, javisst, men ändå inte. Väggar och skåphyllor vittnar om barn och barnbarn och det märks och hörs att de är mycket tillsammans med barnen.

Båda är nogna med att framhålla att de tycker att det är kul att hålla fint omkring sitt hus, men de är inga "trädgårdfantaster", det är inte främsta ambitionen att tävla om vackraste trädgården.

"Vi skulle önska att alla hade en känsla för att det ska vara vackert i trädgårdarna. Gäster som kommer hit ska se att vi bryr oss om vårt område. Tyvärr har inte alla samma syn på hur en tomt borde skötas, vilket gör att en viss förslumning av vårt område har skett. Det betyder också att värdet på husen kan sjunka på grund av att en del tomter är stökiga och överväxta."

"Vi bodde i lägenhet i Hässelby gård och stod i kö i Småa, som många andra här. Egentligen stod vi i en självbyggekö, men när det var 14 hus kvar här till försäljning, så fick vi ta med oss vår köplats till radhuskö, och vi valde just det här huset. Vi är så glada att vi gjorde det och vi har inte ångrat oss en enda gång. Vi flyttade in den 13 juni 1975. På den tiden hade vi en schäfer, och vi tyckte att det var fantastiskt med närheten till Järvafältet och många promenader."

"Vi hade – och har fortfarande – ett landställe uppe i Roslagen där vi flyttade in 1979. Det var däremot ett självbygge, och vad vi slet!! Vi hade tankar på att vi skulle flytta till landet när vi blev pensionärer, men vi är kvar här i Akalla där vi har alla våra trevliga grannar och där vi trivs med alla aktiviteter."

Yvonne och Benke träffades när de var väldigt unga. Det hände på Gyllene Ratten i Västertorp, där båda brukade gå. "Jag råkade spilla ett glas Coca Cola på

Yvannes blus... och sa senare till min kompis: "Henne ska jag bjuda ut"... "Nä, nä" sa kompiserna "Det ska jag"! Så då drog de en "sticka" om vem som skulle vinna prinsessan. "Och jag vann! På sticka!" När de skulle gifta sig var de tvungna att skriva "till kungs" eftersom reglerna var sådana, Yvonne var 18 år och Benke 19.

Båda har arbetat inom Svenska Bostäder, Benke började som plåtslagare och blev sedan arbetsledare och avdelningschef. Yvonne har varit områdeskontorist och receptionist för Tensta och Husby.

Ett stort intresse som båda har är att spela bangolf. Yvonne och hennes bror Håkan började spela omkring 2005 och 2007 lockades Benke med. "Det här med golfen fyller verkligen en stor funktion för alla, inte minst för de som är ensamstående", säger Benke. "Man hittar vänner, har kul och man bryr sig om varandra. Man måste beundra den/de som driver golfbanan. De har ett otroligt engagemang, och det är så vackert och välskött där."

Både Benke och Yvonne älskar att resa och se nya platser. I dagarna ska de åka på en bussresa med Benkes veteranklubb till Wijs trädgårdar uppe vid Ockelbo. KKA

* * *

Tomträtt eller ej?

Dennis Westin meddelar att Stockholms kommun kommer att höja tomträttsavgifterna för dem som inte har friköpt sin tomt. Höjningen skulle kunna bli upp till 18 000 kr per år.

Ett förslag som staden har för debitering av tomträtter är att avgiften ska bli 3 - 4 % av dagens taxeringsvärde på tomten istället för på taxeringsvärdet från i början på 2000-talet. De som ännu inte friköpt sin tomt bör göra detta. Det blir mycket billigare både på kort och lång sikt.

Man kan gå in på Stockholm.se och söka på tomträtt.



Lars Amedé, konstnär

Vi gör ett besök hos en av grannarna i Akalladalen. Det är spännande att komma hem till Lars Amedé där väggar och hyllor är fyllda av målningar och keramikskulpturer. Här finns både skimrande skalbaggar och en stor myra på väggen.



Lars arbetade fram till sin pensionering med grafisk formgivning efter utbildning på konstskola och Konstfack. Efter pensioneringen har han ägnat sig åt keramiken. Sin verkstad har han hemma där det finns gott om plats efter att barnen flyttat ut. I boden, där de flesta av oss har redskap och diverse bråte står keramikugnen. Där bränns skulpturer till stengods i 1280° C. Efter ett och ett halvt dygn är godset klart och kan tas ut ur ugnen. Det gäller att inte ha för bråttom för då kan godset krackelera.



I början av maj månad hade Lars vernissage på Galleri Bellman på söder i Stockholm. Där kunde man låta sig inspireras av hans många olika arbeten, både målningar och skulpturer.

Lars och Marianne flyttade till Akalladalen 1998. De trivs bra och tycker att det är ett fint område med närheten till naturen och alla cykelvägar på Järvafältet och då särskilt Hansta naturreservat där det finns mer orörd natur att vandra i. KAV



Boktips

Stefan Zweig: *Världen av igår*

En självbiografi. Stefan Zweig var känd i hela världen för sitt författarskap i början av förra seklet. Hans böcker brändes på bål 1933 av nazisterna. Boken beskriver Europa under perioden 1900 till 1942 och känns aktuell även i dag.

Kyung-Sook Shin: *Ta hand om min mor*

Detta är en finstämd men osentimental berättelse om saknad, och om kärleken mellan mor och barn. Författarinnan kommer från en liten by i Sydkorea och boken ger en inblick av livet i Sydkorea.

Jean-Michel Guenassia: *Den tjeckiske tangodansörens otroliga liv*

En händelserik roman som utspelar sig i Paris, Alger och Prag under perioden 1930-talet fram till i våra dagar. Man får bland annat se livet i det kommunistiska Prag efter andra världskriget från insidan.

Karen Campbell: *Här är jag nu*

Här är jag nu är en roman som levandegör hur det är att vara flykting – att utan skyddsnet kastas in i en främmande kultur. Karen Campbell har skrivit en "feelgood"-bok som också får läsaren att tänka efter.

Chimamanda Ngozi Adichie: *En halv gul sol*

En halv gul sol skildrar med närvaro och intensitet livet för ett antal människor i fred och krig i Afrika – en stor roman som lämnar starkt avtryck.

/A-L Bucher

Laila Matilainens historia

Laila, 4 år, sitter i en röd barnstol i sin farmors kök i Viborg. Bredvid henne finns korgar med leksaker och dockor. Laila kikar ned i korgarna. Finns dockorna kvar? Men mormor vill att Laila ska sova en stund och snart slumrar hon till. När hon öppnar ögonen igen ser hon bara svarta stövlar. Hela köket är fullt av svarta stövlar och soldater. Soldaterna ropar till mormor att nu måste hon ge sig av. Det är bråttom, snart kommer den stora ryska invasionen. Mormor knyter ett lakan om några foton och lite andra tillhörigheter. Sedan lämnar de huset och körs i en lastbil till Helsingfors. Det är en varm junidag 1944 och Laila minns det så väl. Det nya livet i Helsingfors var inte lätt. ”Jag blev retad och kallad ryssunge”, minns Laila. ”Vi var flyktingar i vårt eget land”.



Före kriget var Viborg en av Finlands största och mest framgångsrika städer. Förlusten för Finland var enorm. I dag är Viborg en rysk stad med ca 80 000 ryska invånare.

Lailas mormor kunde aldrig återvända till sitt hus. Men Laila fick en möjlighet att återse sitt barndomshem när hon medverkade i YLE, finska televisionen, som gjorde ett program om finländare som överlevt kriget och så gärna ville se hur deras gamla hembygd ser ut i dag. ”En mycket känslös resa”, berättar Laila. Hon fick träffa de som nu bor i huset hon och mormodern tvingades lämna så hastigt. Starka känslor och svåra minnen dyker upp, men också de ljusa minnena från den tidiga

barndomen och den älskade mormodern. ”Jag var hemma – men ändå inte”, säger Laila.

Mycket har hänt sedan flykten från Viborg. Laila flyttade så småningom från Helsingfors till Åbo, där hon mötte sin man och födde sitt första barn. 1960 beslutade de sig för att flytta till Sverige och Göteborg. Ytterligare två barn föddes och i mitten av 60-talet kom familjen till Jakobsberg. Laila, som nu är pensionär, arbetade drygt 30 år som lärare runtom i Stockholmsområdet. Sedan 17 år bor Laila i vårt område och trivs mycket bra med det. Även om minnena från den svåra tiden efter flykten från Viborg förstås fortfarande finns kvar. Och saknaden efter den finska filmjölken, de karelska pirogerna och rågbrödet.

Fotnot: YLEs TV program ”Viborg min barndomsstad” har visats på SVT och kommer troligen i repris framöver. BF

Kort från styrelsen

För en tid sedan stals en bil i samband med att föraren gick ut för att öppna garageportarna. En snabb biltjuv kastade sig in i bilen, låste bildörrarna och körde iväg! Den stulna bilen hittades någon tid senare utan skyltar på Maltesholmsvägen på en annan persons p-plats.

Lämna inte nycklarna i bilen eller ha motorn igång när ni öppnar garageportarna!

Ett antal skrivelser har inkommit till styrelsen:

- Önskemål om kameraövervakning i garagen. Om kameror ska installeras måste detta tas på årsstämman nästa år.
- Klagomål om att det körs för fort mellan 2:a och 3:e radhuslängan. Diskussion om inköp och installation av mobila gupp.
- Fortkörning även på Tavastehusgatan. Förslag om övergångsställe vid Sven Duvagången. Styrelsen kontaktar kommunen.
- Klagomål ha inkommit från boende på Tavastehusgatan om att bilar parkeras framför husportarna. Styrelsen ber bilisterna att ta hänsyn till husägarnas in- och utpasseringsmöjligheter.

Kontakter

Trivselkommittén

Birgitta Fredander
bfredander@gmail.com
Tavastehusgatan 149
tel. 08-580 345 75
070-580 35 16

Kai Kjäll-Andersson
kaiis@bahnhofbredband.se
Tavastehusgatan 49
tel. 073-641 21 42

Karin Vidhall
karin.a.vidhall@gmail.com
Tavastehusgatan 65
073-922 96 87

Kerstin Nygren
kerstinnygren@hotmail.se
Tavastehusgatan 85
tel. 070-920 78 97

Nyree Ruiz Sundberg
nyree.ruiz@swedemail.se
Torneågatan 68
073-696 99 60

Mehmet Görgülü
mehmet08@live.se
Torneåg 84
tel. 076-260 27 27

Akalladalens styrelse m.fl.

Ordförande
Sievert Balkeståhl 073- 0230980

Vice Ordförande
Dennis Westin 070-2141074

Kassör
Björn Lundstedt 070-6312586

Sekreterare
Sture Caesar 070-5668538

Ledamot
Lars Moberg 070-4151183

Suppleant
Mats Lundgren 072-2240522

Suppleant
Sara Magnusson 070-2599360

Serviceman
Sense Larsson 070-7501165

Bredbandsansvarig
Sven Olofsson 073-751 4722



Trivselkommittén
önskar alla en
härlig sommar.

Vi kanske ses i
Akalla by på
midsommarafton.

Till er som som är nyinflyttade i Akalladalen!

Tag gärna kontakt med någon i
Trivselkommittén för att få
information och broschyr om vårt
område.

Björn i styrelsen måste också få
kontakt med er för att uppdatera
vårt boenderegister.

Läs mer på vår hemsida
www.akalladalen.se